



Kvinnor i Svenska kyrkan

Till Svenska kyrkan  
Kyrkokansliets rättsavdelning  
[remiss.skogsutredningen@svenskakyrkan.se](mailto:remiss.skogsutredningen@svenskakyrkan.se)

Er ref/ dnr KS 2024-1496  
Vår ref Bodil Davidsson bulle.davidsson@gmail.com

Vreta kloster och Sundsvall 24 februari 2025

**Yttrande över Svenska Kyrkans skogsutredning SKU 2004:02  
Kyrkan och skogen – Ansvar, handling och hopp**

Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk, hälsar utredningens förslag med glädje. Vi tillstyrker förslagen i utredningen och förutsätter att kyrkan antar dessa och därmed visar att det ligger allvar och avsikt bakom orden i Svenska kyrkans färdplan för klimatet, där det står:  
*”Färdplanen sträcker sig 2020–2030 och innebär att vi ska uppnå klimatneutralitet i den egna verksamheten, att vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatförändringarna och att vi ska verka för klimaträttvisa i ord och handling.”*

Svenska kyrkan är inte ett affärsdrivande företag utan en kyrka där det är värderingar i Kristi efterföljd som ska hållas högt, inte den maximala avkastningen av prästlönetillgångarna. Dessutom står vi idag inför att vårt land inte ser ut att kunna nå upp till klimatmålen i Parisavtalet, vilket gör det synnerligen angeläget att alla gör sitt absolut bästa för att åtminstone minimera följderna därav.

Vi vet nu genom Naturvårdsverkets nya mätningar att skogens förmåga till kolinlagring minskat betydligt över tid. Att låta så många träd som möjligt få stå kvar och bidra till att skogens kolinlagring inte minskar ytterligare borde vara angeläget för en kyrka som säger sig vilja värna skapelsen.

Vi instämmer med Naturskyddsföreningens konstaterande i sitt remissvar, att utredningen har tagit ett helhetsgrepp kring hållbarhetsutmaningarna med kyrkans skogsförvaltning, där alla dimensioner av hållbarhet beaktas. KviSk instämmer även med Naturskyddsföreningen i att utredningen har stor potential att göra Svenska kyrkan till ett verkligt föredöme för hållbar skogsförvaltning i Sverige. Eftersom kyrkan har skog i hela landet möjliggör utredningen, om den genomförs i sin helhet, för kyrkan att gå före och inspirera andra skogsägare genom att visa på nya vägar för ett verkligt hållbart skogsbruk. Därför ser vi att det är av största vikt att utredningens förslag genomförs med central styrning och utifrån reglering i kyrkoordningen. Det är av stor betydelse att finna former för samråd och uppföljning med regional och lokal nivå.

I kyrkans färdplan för klimatet understryks att kyrkan ska lyfta andliga och existentiella aspekter av klimatförändringarna och verka för klimaträttvisa i ord och handling. Märk väl, här står ord *och* handling. Vi står vid en skiljeväg här. Skogsutredningen representerar såväl ord som handling. Om den inte antas, kommer kyrkan att framstå som en institution för vackra ord utan verkligt innehåll och utan konsekvens.

Idag ser vi en glädjande ökning av yngre människor som väljer att ansluta sig som medlemmar i Svenska kyrkan. Samtidigt fortsätter utträdena. De som nu kommer till kyrkan har tänkt igenom sitt beslut noga. De söker en andlig dimension, och längtar efter en existentiell tillhörighet. Vi tror att det för dem skulle upplevas som ett svek av kyrkan om förslagen i skogsutredningen inte förverkligas.

Enligt förra ärkebiskopen Anders Wejryd (Kyrkans Tidning 10 februari 2025) står intäkterna från prästlönetillgångarna endast för drygt 1,5 procent av Svenska kyrkans budget, medan vi kyrkotillhöriga genom kyrkoavgiften står för 90 procent av intäkterna. Om utredningens förslag inte genomförs, riskerar kyrkan att inte ha tillräckliga medel (kyrkoavgifter) för att kunna fullgöra sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission.

Som avslutning vill vi i Kvinnor i Svenska kyrkan skicka med hela Anders Wejryds debattartikel i Kyrkans Tidning 10 februari 2025, i vilken vi helt och fullt instämmer:

**”Trovärdighet kan kosta – men brist på trovärdighet kostar mer.**

Debatten om skogsutredningen väcker frågor huruvida Svenska kyrkans engagemang för klimat, skapelse, urfolk och långsiktighet i kyrkomötesbeslut, biskopsbrev och förkunnelse bara var ord, som inte fick kosta något. Men trovärdighet är avgörande. Och trovärdighet kan kosta.

**Om inte kyrkomötet** vågar ta sådana steg som skogsutredningen föreslår, kommer säkert rätt många att anse sig lurade.

Flera inlägg här i Kyrkans Tidning har visat på bärkraften i utredningens förslag och svagheter i motargumenten. Det är inte ansvarsfullt att bygga nästan hela verksamheten på att nuvarande metoder, framför allt trakthyggesbruk, är långsiktigt hållbara. Alla ägg ska inte ska läggas i samma korg.

**Prästlönetillgångarna** är en unik förmögenhetsmassa som ska förvaltas väl och mycket långsiktigt. De ekologiska sambanden är mer komplexa än vi vetat tidigare. Svenska kyrkan har skyldighet att respektera det.

Intäkterna från prästlönetillgångarna utgör endast lite mer än 1,5 procent av hela Svenska kyrkans budget. Den delen kommer åtminstone kortsiktigt att minska med skogsutredningens förslag.

**Om människor**, som anser att de blivit lurade, lämnar Svenska kyrkan, så blir det dock avsevärt fler procent av inkomsterna som försvinner. Kyrkoavgifterna utgör mer än 90 procent av inkomsterna. Trovärdighet kan kosta – men brist på trovärdighet kostar mer.

**Anders Wejryd, ärkebiskop em., agronomie hedersdoktor”**

För Kvinnor i Svenska kyrkan

Vreta kloster och Sundsvall 24 februari 2025

Bodil Davidsson, ordf

Marianne Staaf Gälldin, arbetsgruppen Fred på jorden – fred med jorden