

En av våra medlemmar i stiftsgruppen i Lund, Inga-Lill, har en hel del kunskap om området. Hon har rest och verkat i Mellanöstern i hela sitt vuxna liv och arrangerat resor dit under de senaste 24 åren. Inga-Lill kommer att vara med oss såväl på resan som i planeringen.

Vi gör resan tillsammans med ATG (Alternative tourism Group), en prisbelönt researrangör som ligger i utkanten av Betlehem, där vi också bor några nätter.

Anmäl ditt intresse så vi får veta att du är intresserad. Du förbinder dig inte till någonting i nuläget. Gör din intresseanmälan nu!

Kontakta

Gunilla Åkesson
ordförande i Kvinnor i Svenska kyrkan
ordf@kvinnorisvenskakyrkan.se
042-12 36 67

eller

Inga-Lill Rubenson
Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift
samt ATG i Sverige
inga-lill@atg-sverige.se
0413-204 29

antal platser: 14

11 dagar

Pris kommer. Jerusalem är inte en lågbudget stad, tvärtom

Dubbelrum på bra mellanklasshotell. Enkelrum mot tillägg.



Kvinnor i Svenska kyrkan Jerusalem i november 2019

Kom med oss!

Under en vecka bor vi i Jerusalem där vi insuper miljön, atmosfären och får en glimt av det kristna livet i den heliga staden.

Våra dagar har betoning på möten med kristna systrar och besök i kyrkor samt egen tid till reflektion.



Utan kristna i Mellanöstern hade vi inte varit kristna här uppe i Norden. Herdar i Betlehemstrakten den första julnatten, Maria i Nasaret, lärjungar i Jerusalem, vägens folk, förföljaren Saulus, Helena, kejsar Konstantin, friköpta slavar, biskopar, kvinnor och män som tjänat kyrkan och levtt kristna värderingar.

Vägen hit till oss var varken rak, enkel eller snabb. Kedjan av människor börjar i Jerusalem.

Vår gudstjänst har sitt ursprung i gudstjänsten i Jerusalem, såsom den firats sedan minst på 300-talet. Pilgrimen Egeria reser 381-384 till Palestina för att med egna ögon se de bibliska platserna och själv gå i Jesu fotspår. Hon beskriver, om än troftigt, noga liturgierna på de olika dagarna och platserna i Jerusalem. Många pilgrimer efter henne har inspirerats av och 'tagit med sig hem' sättet att fira gudstjänst på. Så har vi gudstjänster som är mycket lika de som firas i Jerusalem. Samtidigt är det skillnader i språk och kultur.

Under våra dagar kommer vi att besöka olika kyrkor med olika liturgiska språk och olika kulturella uttryck. Vi träffar kvinnorna i första hand och ber dem berätta för oss om sin kyrka och sin roll i församlingen.



Tentativt program:

dag 1, torsdag 7 november	resa till Jerusalem
dag 2, fredag 8 november	luthersk dag
dag 3, lördag 9 november	det kristna Jerusalem – mångfald – Qiama
dag 4, söndag 10 november	gudstjänstbesök efter eget val
dag 5, måndag 11 november	kvinnorna vid Via Dolorosa - koptisk dag
dag 6, tisdag 12 november	armenisk dag
dag 7, onsdag 13 november	syrisk dag
dag 8, torsdag 14 november	grekisk dag
dag 9, fredag 15 november	de kristna som inte kan resa fritt till Jerusalem
dag 10, lördag 16 november	emigrera eller stanna kvar
dag 11, söndag 17 november	hemresa



Resan är inte en rundresa. Vi håller oss hela tiden i Jerusalem och Betlehem med omnejd. I Jerusalems gamla stad går vi alltid till fots.

Vårt fokus är det kristna arvet och livet; de kristna och framför allt vad det är att vara kristen kvinna idag.

Kristendomen ser olika ut - i alla fall på utsidan. Gör den det på insidan också? Den kristna identiteten är historisk och världsvid. Vi är en del av den och förstår att den är så mycket större än 'vår' del.

I Davids stad Betlehem föddes Jesus i en grotta, som de flesta barn gjorde där och då. Berättelsen kan vi. Änglar, stjärnan, herdar, guld, rökelse, myrra och Maria som gömde och begrundade allt i sitt hjärta. Vi kommer att besöka födelsegrottan.

Idag är de kristna i Israel och Palestina en minoritet på mindre än 2 % av befolkningen. Kristna har bott i landet i generationer sedan kristendomens födelse och troget traderat tron på den uppståndne. Platsen för Jesus grav kallas platsen för Kristi uppståndelse. Varje påsk hörs ekot av änglarna och Mariorna vid den tomma graven: Han är inte här, han har uppstått. Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!